

Hallo Donkerstraters!

Natuurlijk is niet natuurlijk, dus.
We zijn er helemaal van uitgegaan dat we het treffen op de derde zondag van september zullen hebben, zoals we de laatste jaren doen, maar moeten we daar dan toch nog even iedereen aan helpen herinneren? Leek ons toch een goed plan!

Komtie!

Zondag 19 september a.s. hebben we ons jaarlijks treffen op het pleintje, rond de klok van 16.00. Helaas niet om de beker uit te reiken aan de hoogste, mooiste zonnebloem van dit jaar. Wel hebben we nog de beker uit te reiken aan de winnaars van vorig jaar!!!!
Een heerlijk hapje en een drankje, met dit jaar geen echt thema (of iemand moet snel iets bedenken en dan ons hierover informeren middels een briefje)

Neemt iedereen weer iets mee?

Gezelli! Tot de 19^{de}!

(lever ajb even in bij nr 42, anders maken mensen heel lekkere dingen en als er niemand komt is het voor niets)

- present! huisnr.....
- helaas, afwezig. huisnr.....

